



Nr 23
Juli 2005

Örträsk

Allehanda

-organ för Örträsk intresseförening.



Glad Sommar

Ordföranden har ordet

Nu har du en alldeles purfärsk ÖA i din hand!

Visserligen kommer du att få läsa, att vår gamla fina skoltradition nu är till ända. Men så är livet nu förtiden, elevunderlag och avflyttning ifrån tidigare livskraftiga bygder. Jag tror ändå att allting kommer att vända. Man måste se andra värden, hur vill man leva sitt liv, är tillgång på alla möjliga aktiviteter/varor/tjänster, det som enbart ska styra var jag bor. Alla kan, trots allt, inte bo i storstäderna och för alla er som är i valet och kvalet; Kom till Örträsk!

Här har vi allt vi behöver och mer därtill. Avståndet till Umeå är bara en timme och till Lycksele åker man på 40 minuter. Du har en ca 7 mil till Nord maling och inte mer är 4,5 till Vindelns. Så, man kan påstå, att Örträsk ligger centralt.

Att vara ordförande i denna fina förening, är mycket intressant och trevligt. Alla som är engagerade i föreningar, vet, att, det inte sköter sig självt men att det både är utmanande och roligt. Jag är oerhört glad över det förtroende jag fått och kommer nu att jobba hårt i bl.a Bredbandsfrågan.

Jag har ytterligare erhållit ordförandeposten i det nybildade Lycksele Bygderåd som ingår i Länsbygderådet, som i sin tur står under Folkrorelserådet. Ni vet: HELA SVERIGE SKA LEVA!!

Lycksele Bygderåd, består av alla byar i hela kommunen och vi har delar samma visioner om alla möjligheter som finns ute på landsbygden. Infrastrukturen, är en annan viktig punkt vem gillar den knöliga halv-puckelpist-vägen till Lycksele?? Så, utmaningarna finns och vi kan utträta en hel del tillsammans, det är min absoluta övertygelse. Örträsk finns mer än på kartan vid den vackra sjön, Örträsket! Sommaren kommer att bjuda på många olika evenemang, för alla åldrar och jag vill därför uppmana er alla, att besöka Vargträsk, Vildanden Hembygdsgården, Långsele m m. Det finns många man saknar vid dessa olika arrangemang, så nu vill vi se fler av er där ute! Dessutom måste vi bli bättre på att stötta varann i detta avseende; så KOM! Till slut önskar jag, att solen ska lysa på er alla!

ALLT GOTT!!

Gun Rehnman

Örträskbygdens Intresseförening

Medlemsavgiften 2005

Numera är årsavgiften 50:- för medlemskap inbetalas på PG. 43 67 72—8 eller på affärerna i byn.



-organ för Örträsk intresseförening.

I detta nummer:

Ordförande har ordet	2
Skolavslutningen	3-4
Gotthards biograf i Örträsk	5-6
Annonser o info	7-9
Evenemang i Örträsk 2005	10

Redaktionen

Gun Rehnman

r.gun@telia.com

0932-303 88

Ivar Söderlind
Samuel Nilsson

Skolavslutningen 9 juni 2005



GRANDE FINALE!!

Slutet på det Gamla, Början på det Nya!!

Torsdagen den 9 juni, firade vi alltså vår sista skolaslutning. Men vemod, förståss, inte är var det med lätta hjärtan vi gick till detta evenemang. Men livet går ju vidare, som bekant och det är viktigt att göra ett riktigt avslut för att sedan kunna gå vidare. Till detta, hade jag ansökt om projektstöd hos SIKU och tack vare detta kunde vi erbjuda denna GRANDE FINALE, som förhoppningsvis gett alla deltagare ytterligare fina minnen ifrån vår fantastiska avslutning.

Vi marscherade ifrån skolgården med fanor och trummor, till Kyrkan, där vi firade skolavslutning med sång och musik, som traditionen bjuder. Rektor Kjell Nilsson bjöd fram Georg Andersson, som berättade om sin tid i Örträsk. De anställda på skolan sjöng två fina sånger, som vi tjuvtränat på hemma hos Annika i Skurträsk dagarna innan: Nu går sista visan, samt Örträsk i mitt hjärta. Efter Kyrkobesöket åkte alla iväg till Hembygdsgården, där gästerna nu bjöds på underhållning av de små barnen. De hade gamla tidsenliga kläder på sig och framförde bl a Godda min fru. jag ser min fru... ni lillan har på armen.....En sång sång som följde av Karl-Göran Svalberg och Zaida Lycksell vid någon avslutning, kanske nån gång på-50talet.

Tårtan, en maffig prinsesstårta i form av Skolan, gul marzipan och i sanning den godaste tårta nån någonsin ätit. Men så var det också Ann-Gerd Wahlberg som bakat den.

Vi var många som ville dela denna stund, Vissa speciellt inbjudna gamla lärare och/eller annan anknytning till skolan. Det är dock en fin historia som nu avslutas. Vår skoltradition sträcker sig, enligt en gammal lärarekalender ifrån 1850, långt tillbaka i tiden. Då gick predikanten runt i byarna och samlade ihop barnen på lämplig plats för undervisning. 1842 kom folkskolelagen till och nu kan man se barn som finns inskrivna i kalendern. Man räknar till 167 barn i skolålderna och 1874 står att läsa, att skolläraren hade en årsinkomst av 500 kronor. Småskollärarinnan endast 150!!! 1891 finns anteckningar om utgifter för skolan samt undervisningsmaterial av en summa: 6253:34!! Enorma pengar m ao. Under perioden 1860 - 1888 läser man ofta om att skollokalen är för trång och att behovet av en stor skola är absolut nödvändigt. Så vi kan konstatera, att den Gula fina skolbyggnaden är minst 115 år gammal. Den byggdes visserligen till och om, till det utseende den har idag.

Barnomsorgen och Förskolan drivs i samma lokaler som tidigare och vi ser fram emot den verksamhet som skall bedrivas i de övriga skollokalerna.

Att skolan nu inte finns längre, kan knappast anses som bra. Visserligen finns det inte ett framtida gott underlag, vilket vi inte kan bortse ifrån, men att ha en skola att erbjuda framtida presumtiva inflyttare, är tungt. Vi försöker att se framåt och vet att barnen som nu skall åka till Bjurholm, får det bra, men det känns inte roligt att skolan nu är ett minne blott. Ingen kan påstå annat.

Den avslutande kvällen blev bättre än jag ens kunde drömma om och jag vill verkligen rikta ett stort och varmt TACK till alla (ca 200) som ville vara med och dela denna historiska kväll.

Lägg detta fina minne till alla andra fina gamla skolminnen ifrån ÖRTRÄSK SKOLA 9 JUNI, 2005.

för Nu Börjar det Nya!

Gun Rehnman

Örträskbygdens Intresseförening

Gotthards biograf i Örträsk

av Ivar Söderlind

Det var 1935 som Gotthard Larsson (1899-1964) startade Centralbiografen i Örträsk som han drev till kort före sin död i oktober 1964. Den kallades aldrig annat än Gotthards biograf. Han levde i Örträsk hela sitt liv och förblev ogift. Föräldrarna var Lars-Gerhard och Maria Larsson. Gotthard var bror till Sigvard Larsson (1903-1980) som i många år hade jordbruk på den gård där bröderna var uppväxta (där Sigvards son Karl Gerhard Larsson med familj nu bor). Gotthard bodde på andra våningen i hemgården med en grann utsikt över Örträsket. På "Sigvards lagård" satte Gotthard alltid upp sina filmaffischer om kommande helgs filmprogram.

Leif Bergmans utställning

Leif Bergman (född 1952) har sammanställt en permanent utställning om Gotthards Biograf som sedan den 15 juli 2001 finns att beskåda i Örträsk Hembygdsgård på vackra Näsberget nere vid sjön. Leif är filmare och fotograf som sedan många år bösatt i Skellefteå men växte upp i Örträsk. Biografen och maskinrummet där Gotthard körde filmerna var ett kärt tillhåll för Leif under hans barndom på 1950- och 1960-talet. På andra våningen i Hembygdsgården har han byggt upp ett litet hus som är en exakt kopia av biografens maskinrum. I anslutning till rummet finns filmaffischer, fotografier av skådespelare, tidningsannonser, informationstexter etc. om den gamla biografen. Utställningen är en hyllning till Gotthard som tack vare sitt stora filmintresse såg till att befolkningen i och runt omkring Örträsk tidigt fick möjlighet att se film. Många av de uppgifter som redovisas här är hämtade från utställningen.

Centralbiografen startade 1935

Gotthards brinnande intresse för rörliga bilder gjorde att han startade Centralbiografen i Örträsk Nyårsafton 1935. Den första filmen som visades heter "Flickorna från Gamla Stan" med den då omåttligt populäre Edvard Persson i huvudrollen. Gotthard Larsson fick inget stöd vare sig av kommunen eller från annat håll utan startade biografen med egna medel. Han köpte en projektor från Tyskland som i originalskick var en stumfilmsprojektor. Under 1930-talet lät Gotthard bygga om den för att också klara ljudfilm. Det var nästan en vetenskap att köra denna gamla typ av projektorer. Längre var det vanligt med tre-fyra filmbyten och lika många pauser eftersom projektorn inte kunde ta så stora filmrullar. Men efter ytterligare ombyggnad av projektorn räckte det med en paus. Gotthard levde sig ofta in i de filmer som visades och en av hans favoritskådespelerskor var Rita Hayworth.

Det var bioföreställningar lördagar och söndagar med början kl. 7 på kvällen (de sista åren endast söndagar). Man kom först in i en liten hall med en glaslucka. Där bakom satt oftast "nSixten", Sixten Göransson (1921-1987), och sålde inträdesbiljetter som på 1960-talet kostade en krona för barn upp till 15 år (barntillåtna filmer visades ibland på lördagar). Sixten hade brun basker på huvudet och runda glasögon. Vid salongsdörren stod "nBerra", Bertil

Johansson (1908-1979) eller "nSkomakar-Albin", Albin Karlsson (1890 ån åda i Örträsk Hembygdsgård.-1962), och rev biljetterna. Man gick och satte sig på enkla träbänkar som saknade stoppning. Skulle man se en långfilm var det säkrast att man tog med sig en kudde så att man slapp träsmak i baken. Var det kallt satt man så nära den stora kaminen som möjligt, vilken var den enda värmekällan som fanns i salongen. Vintertid eldades den så mycket att när ljuset släcktes i salongen lyste kaminen röd i mörkret.

"Berra" sålde godis

När det var paus kom "nBerra" med en bricka på magen och sålde godis och rökverk. Innan bion började kl. 7 och under pausen spelade Gotthard gamla stenkakor på en gammal 78-varvsskivspelare. En gång höll han på att bli stämd av STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) som är organ för ersättning av musik till musikupphovsmän och musikförlag. Gotthard lär ha klarat sig genom att han i alla år enbart spelade gamla stenkakor, oftast samma musikstycken varje kväll. Biografen har visat allt från gamla svartvita filmklassiker till äventyrsfilmer i färg. Lokalen användes ofta till danser, fester och andra tillställningar. När TV kunde ses i Örträsk från början av 1960-talet blev det färre biobesökare. Men då det bara fanns en TV-kanal med svartvit bild och begränsat utbud av långfilmer, var Gotthards biograf fortfarande intressant bl. a. genom att man där även kunde se färgfilmer.

Maskinrummet stod tillbommat i 34 år!

Gotthard dog i leukemi den 6 oktober 1964 och biografen upphörde samma år. Biografen har sedan dess fungerat som förråd och garage. Den trapp som ledde upp till maskinrummet togs bort och ingången täpptes igen efter Gotthards död. När Leif Bergman 34 år senare (år 1998) fick tillstånd av ägarna att bryta upp den tillbommade dörren fanns till hans förvåning och glädje allt utom 78-varvsgrammofonen kvar! Leif dokumenterade rummet med sin kamera och började kort därefter att bygga upp sin utställning.

(Vi är tacksamma för kompletteringar till denna berättelse om Gotthards biograf. Säkert finns det också en eller annan felaktighet/tveksamhet i redovisningen - hör gärna av er med synpunkter).

Teknisk beskrivning av maskinrummet i Gotthards biograf

Av Leif Bergman

Projektorrymmet i original var plåtskott invändigt. Väggar och tak samt ingången till rummet var klädda med plåt för att filmen från början var så eldfängd att den självantände efter +47 grader. Eldrisken var hela tiden överhängande på grund av de gamla celonoidfilmerna.

Projektortillverkad 1920

Projektorn är en ERNEMAN WERKE A.-G från Dresden, Kil utanför Hamburg, Tyskland. Den var troligen tillverkad runt 1920 men senare ombyggd när ljudfilmen kom. Projektorn har ingen vanlig lampa utan är av typen båggljuslampa, vilket innebär att det sitter två stycken kolstavar, som elektrisk ström är kopplad till via en båggljuskontaktare som förstärker strömmen så att en ljusbåge uppstår mellan kolen. Kolen fick man justera hela tiden för den förbrukades under drift.

Stor högtalare bakom duken

Ljudet som senare monterades är av typen AGA BALTIC gul serie från 1935 och hade en stor högtalare bakom duken samt en högtalare i maskinrummet för medhörning. En elektromekanisk 78-varvsskivspelare med koppling till AGA BALTIC ljudanläggning fanns också i maskinrummet. På den spelades stenkakor i pauserna. Filmerna returspolades för hand och från början var det små rullar vilket innebar flera pauser i filmvisningen. Projektorn byggdes senare om så att större rullar kunde användas. Det blev då bara en paus om inte filmerna var extra långa. Filmen måste man veva igång för hand innan den elektriska motorn drog igång filmen. Därefter öppnade Gotthard luckan till båggljuset. Om man gjorde det innan filmen var i rörelse brann filmrutan upp av den hetta som båggljuset ger. En enkel ringklocka upp till maskinrummet fanns för att meddela maskinisten Gotthard om något var på tok med filmen.

Trångt maskinrum

Rummet, som bara var knappt fem kvadratmeter stort, var fyllt ned utrustning och det var mycket trångt. Värmen och avgaserna från projektorn var jobbiga för maskinisten. Dessutom var de magnetiska fälten kraftiga.



Hästen Per

Joakim.H
05

Vilka namn döljer sig här?

BAKOJ
EKÅ
SERAND
ETANGA
NYNEJ
RAVI
MADA
NAMADA
HNELE
Av: Jakob Dahlgren

Dass Dino

Hej, jag är en T-rex som stannade i Växten när jag föddes. Alltså är jag väldigt liten. Jag bor i ett dass. Ibland kommer det in folk i mitt dass. Då blir jag arg! Då biter jag dem i röven! Alla som jag biter i röven springer snabbt ut. Men ibland behöver jag en dusch. Då låter jag vissa sitta kvar.

En kall vinterdag i december kom det in en T-rex flicka till mitt dass. Hon hade också stannat i växten när hon föddes. Vi blev kompisar och hon fick bo hos mig. Tillslut blev vi kära och gifte oss. Hon trivdes bara bra i mitt fina dass!

Slut Av: Emma Jonsson



OCKSÅ I SKOGEN

Också i skogen är det vackert. Det som du hittar och tittar på och tycker om. Ett visset blad med festliga färger eller kanske är det sönderrivet så att det liknar en skål. En kvist som är alldeles ensam och utan bark, blank och slät. En fjäder som blåser över stigen. Ett träd som växt upp, rakt och högt. Också i skogen finns det vackra, alldeles nära och hos dig själv. Det är du som hittar det.

Av: Linneá Jonsson

Alla barnen skickade brev utom Max han skickade fax.

Alla barnen åt chips utom Rex för han åt kex.

Alla barnen gick över vägen utom Mosen för han blev potatis mosen.

Alla barnen hade kul utom Moa För hon satt på toa.

Alla barnen hade roligt förutom fröken Ur För hon var sur.

Erik & Oskar

Hästen

Klara var en ensam tjej.
Hon var mobbad i skolan.
Ingen ville vara med henne.
Hon grät på kvällarna tills hon
sommnade. Klaras föräldrar tyckte
synd om sin dotter.
En dag när Klara kom hem
från skolan stod en häst
på gården i en hage.
Bredvid hagen stod mamma och
pappa som sa:
- Varsågod! Han är din.
Klara blev så glad.
- Han heter Texas och är fux, sa
mamma.

Nu ett år senare är Klara aldrig mera
ledsen tack vare Texas.

Av Marika Jonsson

FRÅGESPORT

1. Vilket land i södra Afrika kallades
tidigare Portugisiska ?
2. Hur mycket är det danska talet
halvfjers?
3. Vilket år tog Anders Gärderud
olympiskt guld på 3000 meter hinder?
4. Vad är en röjel?
5. Från vilket land kommer en yankee?

Facit: 1= Angola, 2= 70, 3= 1976,
4= ett råsegl, 5= USA

Av: Ellen Edvinsson



Två krigare
av Vilhelm.E-05

Vitsar och alla barnen.

Det var en man som målade ett staket.
Det var "vitt sen".

Alla barnen var torra i munnen
utom Siv, hon hade jättemycket saliv.

Jag varken super, svär och röker, men
likt förbannat så glömde jag
cigaretterna på Systembolaget.
Av: Agnes Rehnman

Alla barnen låg "å sola" utom Ola,
han dansa hola hola.

Alla barnen var sena utom Lena, hon
var så sträv om bena.

Alla barnen tittade på TV
utom Bobby, han hade en annan
hobby.
Av: Agnes Rehnman

INDIANKRIGET

Det fanns en gång en indianflock. En dag satte
indianerna ut fällor i djungeln. När de vaknade
hade det fastnat 2 tigrar, 10 gorillor. Sen kom
en riddare och gick till anfall. Riddarna hade
pistoler, gevär, svärd och sköldar. Men
indianerna hade ett svärd som kunde skära
genom sten. Indianerna hade hästar, pilbågar
och baggarbyssor. Segern är vår skrek
indianhövdingen.

Av: Johan Astergren

Roliga historier

Alla barnen kunde köra bil utom
Beng A för han kunde inte sväng a.

Alla barnen åt spenat förutom Orvar
som åt korvar.

Fröken till lille Olle:
-Hur stavar man Ellen?
Olle:
-L-n.

Fröken till Pelle:
-Hur många äpplen har jag om jag har
8 äpplen i ena handen och 7 i den
andra?
Pelle:
-Ovanligt stora händer.

Alla barnen spelade fotboll utom
Lena för hon hade nåt fel på bena.
Av: Erik & Oskar

VILKA FÖRNAMN DÖLJER SIG HÄR?

RAMSKU _____

BOKAJ _____

NANOT _____

RIKE _____

LAKLE _____

LOEL _____

OLJE _____

OHAJN _____

SNILES _____

Av: Markus Hjalmarsson

Xanduo!

En dag när jag var ute och cyklade hörde jag hur det knakade inne i skogen. Det lät som en älg så jag tog fram filmkameran och riktade den mot skogen (jag var ute och letade något att filma). Men ut kom en häst. Han blev förskräckt (det var en hingst) över att se mig. Han stannade upp och tittade förskräckt på mig. Ögonen rullade och benen skakade lite grann. Han föll ihop och svimmade tydligen. Vi har hästar i familjen och min syster tävlar sin B-ponny, så vi har en transport. Jag ringde mamma. Hon svarade och jag berättade allt för henne. Hon kom och vi lastade hingsten och hon tog med sig en grimma och ett grimskaf. Vi fick in hästen och band fast honom. Jag satt i transporten om något skulle hända tex. om han vaknade.

Mamma ringde veterinären som kom och kastrerade honom (eftersom vi inte visste om han skulle klara av resan eftersom han hade varit vild och svimmade när han såg mig). Vi ville inte heller ha en hingst för vi vill ha inte ha föl på våra ston. Han blev min för de andra hade redan hästar. Vi har varit och tittat på en massa hästar åt mig. Men han blev min. Xanduo!

Av: Amanda Dahlgren

SAGAN OM GUBBEN CORNFLAKES

Det här är gubben Cornflakes. Han bor alldeles för sig själv på en ranch med sina husdjur. Det är kameleonten Sigvard och belltan Hipp Hopp. Ja nu vet du allt om dem. Nu ska du få höra en berättelse om dom. Det var en gång en gubbe som hette Cornflakes. Cornflakes vaknade av att det var vått på handen. Det var Hipp Hopp som slickade honom.

- Hipp Hopp din buse, röt han på skojs.

- Din lilla rackare

SPLAT!

Men Sigvard, är du på flugjakt igen?

Sen röt Cornflakes:

- Jag ska allt ge er!

Av: Edward Helén



Tänk på att: Om du handlar här i Örträsk skapar du förutsättningar för att ha kvar affären
Har Du speciella önskemål, tala med Din handlare, så kanske varan kan beställas hem.

Café Vildanden i Västra Örträsk

Stor utförsäljning av
fiske utrustning.

Eventuellt v28 se kommande
annonsering.

Ann-Gerd & Rolf

BÄVER SAFARI

Vi erbjuder dig en minnesvärd kvällspaddling
med Guide i ett Bäverrikt land. Strandhugg
med kvällsfika ingår liksom kanot.

Upp till 13 personer



Pris: Vuxen 200kr
Barn 100kr
Inifälla Guide
Ring: 0932 30355

Flottarkojor

Interesseföreningen ombesörjer uthyrning av Flottarkojor längs
Öreälven.

Kojorna är i bra skick och kan användas som övernattnings vid fis-
ke, kanotfärder, Vandrings, m.m.

För information ring Gun Rehnman 0932- 30388

Titta! Nu har det hänt.

Vi har fått en egen hemsida på nätet.

Den är fortfarande under uppbyggnad, men redan nu
kan man gå in och titta på det som finns.

Vi har anledning att buga och tacka Webmaster Åke
Runnman.

Gå in på: www.ortrask.se

ÖRTRÄSK *Liv*

ÖPPET

VARD. 9.00 - 17.00
LUNCH 12.00 - 13.00
LÖRD. 9.00 - 13.00

**SOMMARHANDLA I VÅR
NYRENOVERADE BUTIK**

Vi har målat om, bytt ut inredning
och flyttat om, allt för din trivsel

VÅRA EXTRAPRISER HITTAR DU I:

Matglädje



SVENSKA SPEL
HITTAR DU
HOS OSS

VÄLKOMMEN!
Anders, Siv,
Helen & Eda
TEL: 0932-30015

OMBUD FÖR: SYSTEMBOLAGET & APOTEKET

ÖRTRÄSK TAXI

Telefon 0932-303 20, 070-60 37 357

Kanotuthyrning

Hyr kanot för paddling i Öreälven

7 st kanoter finns för uthyrning.
Vi ombesörjer transporter av kano-
terna

Intresseföreningen

Ring: 0932 30355



Tänk på att: Om du handlar här i Örträsk skapar du förutsättningar för att ha kvar affären

Har Du speciella önskemål, tala med Din handlare, så kanske varan kan beställas hem.

Besök Vargträsk i sommar!

Grillkåtan med kaffeservering
öppen alla dagar i juli, kl 11.00 - 16.00

Ekomuseet tillgängligt lö-sö kl 12.00-16.00
under juli. Obs! Anmäl ditt besök i Grillkåtan,
så följer en guide med.

Övriga tider enligt överenskommelse, tel
070-331 41 53, 0932-320 11, 0932-320 15

*Vargträsk Intresseförening och
Hembygdsföreningen Ekomuseet*

SNYGG I
HÅRET??

SALONG SIV

Onsdag em

Torsdag fm tel 301 20



Vecka, månad eller år

Hyr semesterlägenheter i vackra Örträsk

Nära till

- affär
- post
- lunchrestaurang
- elljusspår
- skoterled
- fiske m.m.

Ring Anita Olofsson 0932-301 13 eft. kl 18

Örträsk Fastigheter AB

Örträsk Svets & Mekaniska

0932 - 301 75

Service och reparation av
bilar m m

Försäljning av gasol

Café Vildanden i Västra Örträsk

Naturrum med servering
Öppet Ons & Lör 15-21 alla övriga
dagar 12-18, 15 juni—15 Augusti

Souvenirer, Godis, Glass m.m.

Du kan beställa: Tårtor, Smörgås-
tårtor, Bröllopstårta m.m.

Tel: 0932-301 49 073-058 20 43

Välkommen

Ann-Gerd & Rolf

Sommarhandla hos ICA

en trappa upp

Presentartiklar	Köksmaskiner
Påslakanset	Leksaker
Skjortor	Täcken
Husgeråd	Handdukar, mm

Apoteksombud • Lotter • Bensin/Diesel

Örträsk Handel & Bensin

tel 0932-301 74

DETTA GÖR VI I ÖRTRÄSK.....SOMMAREN 2005

24 JUNI MIDSOMMARAFTON

13.00 Dans runt midsommarstången, HEMBYGDSGÅRDEN

24 JUNI MIDSOMMARAFTON

Allsångskväll på Storsvartliden. Vid regn, Grillkåtan i Vargträsk
(se kommande annons)

25 JUNI MIDSOMMARDAGEN

DANS PÅ Logen 21 -01 **STAGE**

26 JUNI DANS på Logen *Ola & Jag* 18-21.33

**6 JULI VILDANDEN, Dan Andersson-tema, visor
kolbullar m m**

9 JULI VARGTRÄSKDAGEN

Vindelådalens Spelmän (Karl-Johan Persson m fl)

10 JULI DANS på Logen *Oldboys* 18-21.30

HEMVÄNDAREVECKAN

Hembygdsgården öppen dagtid, 11-17 servering

13 JULI SÅNG I SOMMARKVÄLL (Kyrkan)

Hembygdsgården 18.00

16 JULI ÖRTRÄSKSJÖN RUNT

GP-tävling med anor

16 JULI GRILLFEST 18-21

anmälan till Gunnar Astergren 0932-303 39

God mat, Pub-underhållning m PLUG and PLAY

17 JULI *Hembygdifesten*

11.00 Friluftsgudstjänst, Gustav Larsson

12.00--15.00 (utescenen)

Hembygdstalare: Harald Ericsson, Årets Örträskare

Sång av Eva Lycksell

Världens godaste palt,hembakt mm Örträsk-tröjor m m

20 JULI *GRILLKÅTAN, VARGTRÄSK*

Sång och berättarkväll med Gun &Co

24 JULI *Familjedag i Långsele*

se kommande annons

24 JULI *DANS på Logen Partaj*18-21.30

7 AUG *DANS på Logen Bråmzbandet*18-21.30

21 AUG *DANS på Logen Barrabazz*

27 AUG *SURSTRÖMMINGSFEST, Hembygdsgården*

Anmälan till Inga-Britt Sigurdsson 0932- 302 36

DANS till MIKAEL PALLIN

28 AUG *DANS på Logen Sven-Rogers* 18-21.30

“ Den blomstertid nu kommer.... ”



sjunger vi med kraft och glädje så här års. Det är något visst med denna psalm. Alla har något minne förknippat med just denna textrad: examen, skollov, att sommaren är här på riktigt. Tänk att en kort strof kan bli en sådan symbol för något som inte kan förklaras.

Vi är många som förundras varje vår och sommar över den enorma kraft som finns runt omkring oss. Om vi inte visste ATT, under snötäcket finns växtkraft skulle vi betraktas som inte riktigt kloka om vi påstod detta för någon som inte vet detta, i januari. Hur kan detta ske? ?

“Du ska inte tro det blir sommar om inte nå'n sätter fart”

Nej, just det! Någon sätter fart. Hela skapelsen predikar om detta under, att det finns en plan, en kraft som ser till att det sätts fart. Gud vill att vi skall ta vara på livets sommartid. En tid att göra annat än att endast förvalta och administrera det vi har.

Nä, låt denna sommar bli just den sommar som något nytt sker. Vare sig vi är gammal eller ung finns så mycket att ge och ta emot, och att i barnslig förundran upptäcka nya saker. Att våga vara den vi är och ämnad till. Låt denna sommar bli den sommar som Du gjorde det som Du inte vågade förra sommaren, eller tänker skjuta upp till nästa, för vi vet att det handlar inte bara om tid.

Sommartid, trefaldighetstid, växt och mognadens tid. Ja kyrkoåret är också med på årstidernas förändringar. Tag vara på den tid som är. Tag vara på livets sommartid!!!
“Se på himmelens fåglar... liljorna på marken.... Er himmelske fader föder dem... (Mt. 6:25 ff)”

*Med önskan om en fin sommar och Guds rika välsignelse !
Örträsk församling/ Gustav Larsson.*

Lägergården klar.

När detta läses så är lägergården i prästgården i stort klar för att tas i bruk. Arbetet har pågått under flera månader.

Övervakningen har varmbonats och inretts med sovrum och andra utrymmen. Handikapptoiletten har byggts.

Arbetet har utförts av byggnadsfirman BT Bygg Hb Ruskesele.

I ett av rummen har de grova plankorna bevarats och slipats, av Yngve Karlsson. Frivilliga personer från Lycksele har svarat för städning, tapetsering och målning.

Om några veckor blir det visning och invigning.

Örträsk kyrka målas

Företaget Måleri Poolen, Lycksele AB skall måla Örträsk kyrka utvändigt, i sommar. Senast kyrkan målades utvändigt var 1949.

Arbetet sker i samarbete antikvariämbetet. För att få ett bra resultat skall tekniskt som kulturhistoriskt samarbete och flexibilitet ske mellan entreprenören, beställare samt antikvarisk och teknisk kontrollant.

I arbetet ingår även utbyte av rötskadade delar. Justering och komplettering av några takspån i yttersta raden spån på tornets nordvästra hörn. Justering av tornluckor.

Bildsvit från

Örträsk kyrkresa till Olofsfors 11 maj 2005

Bilder: Martin Axelsson



John Jennings 1762, var med om att starta
Olofsfors bruk. Guide Kent Ottosson berättar



Skall det vara lite bensin ???



Konstsmed, formgivare Mattias Baudin hade
mycket att berätta och visa.



Isak Pleje, Umeå 19 år
smideslärling hos Baudin.

28 okt **Extra årsmöte Hembygdsföreningen (stadgeändring)**
12.00-14.00 Bosse Larsson med dragspelare besöker Örträsk
Plats hembygdsgården
Servering HBF. **ALLA** välkomna. Vi hoppas att snön dröjer.

SAKER OCH TING

På hembygdsdagen har vi försäljning av skänkta prylar i Erik Lars ´gården (Gammgården)
Vi tar gärna emot det ni vill skänka. OBSERVERA det får inte vara skrymmande saker som ex.
möbler. Under juli månads öppethållande går det bra att avlämna fram t.o.m den 15 juli.

MEDLEMSAVGIFT

Årets medlemsavgift i Hembygdsföreningen är 30 kr för enskild medlem och 50 kr för familj.

Årsmötet beslutade om höjd medlemsavgift **för kommande år 2006, 50 kr /år för enskild medlem. Barn från 7 - 18 år kan vara medlemmar mot en årsavgift av 10 kr**

Alla som är s.k. "**ständiga medlemmar**" får **gärna** också betala årsavgift. Föreningen betalar 8 kr per medlem till Hembygdsförbundet . Den avgiften höjs 2006 till 15 kr per medlem
Örträsk hembygdsförening har också en **MINNESFOND** dit man kan skänka pengar till minne av någon eller bara ge en gåva.

Inbetalningar görs till:

Adress: Örträsk hembygdsförening

Postgiro: 733294 - 3

Märk talongen " Medlemsavgift " alternativt " Minnesfonden"

ÖVRIGT

Hembygdsföreningens byggnader är i behov av reparation och översyn. Det gäller inte minst tak och fasader,

Detta arbete påbörjades 2004 och fortsätter även detta år.

Eftersom det är kostnadskrävande, är vi tacksamma om vi kan få ett tillskott av frivilliga dagsverken.

Via länsstyrelsen har vi fått anslag till en kurs i takläggning (näver och torv),som är annonserad via Vuxenskolan Lycksele. Dit kan man anmäla om man vill delta.

Taken på smedjan och ev. slätterkoja är objekt, som ska renoveras under kursen.

Härbrets tak (näver och takved) ska bytas under hösten. Länsstyrelsen hjälper oss där med kostnader och arbetskraft.

Skogsmuseet har gjort en åldersbestämning av härbret (stolpboden) och kommit fram till att det årtal som står inristat stämmer. Byggnaden är från Hilduinens tid .

Gammgården som i fortsättningen ska heta Erik Lars ´gården ska riktas upp och stockar ska bytas ut på framsidan. Bron ska göras om och nya takrännor av trä ska sättas upp.

Överbyggnaden på vår träskulptur behöver ett nytt spåntak. Spån finns, men vi behöver folk som kan utföra arbetet

Vi behöver också folk som kan måla delar av fasaden, fönsterfoder, vindbrädor och räcken på Dalgården

Anmäl till ordförande Margoth Elfving 0932-30075 om du kan tänka dig att bidra med ett dagsverke eller två.

Hembygdsföreningens styrelse är en arbetande styrelse. Det förutsätts att alla kan bidra för att verksamheten ska fungera. För att inte arbetsbelastningen på enskilda styrelsemedlemmar ska bli oacceptabel, måste ni som inte deltar i styrelsearbetet, men är medlemmar i föreningen, ta ett ansvar, om ni vill att vår hembygdsförening ska leva vidare. Efter ett år som ordförande i föreningen kan jag konstatera att det i princip är en oavlönad heltidssysselsättning att ha detta uppdrag. Så kan och ska det inte vara.

Örträsk den 16 maj 2005

Margoth Elfving



ÖRTRÄSK HEMBYGDSFÖRENING

Aktiviteter på hembydsgården och hembygdsområdet 200598

MAJ

- 26 maj** **Historiska kartor**
18.00-21.00 Örträskbyns historia utifrån gamla kartor.
Helena Wikberg från Länsstyrelsen föreläser på Hembydsgården
Servering HBF

JUNI

- 5 juni Motionsdans Logen "Sörens" spelar
6 juni **Nationaldagen håller vi öppet för besök**
Servering HBF
9 juni Skolavslutningen på hembydsgården
19 juni Motionsdans "Benkez" spelar
24 juni Gun Rehnman leder midsommardans runt stängen 13.00 - 15.00
25 juni **Midsommardansen i hembygdsföreningens regi** med servering, tombola
och korv. "STAGE" spelar
26 juni Motionsdans med "Ola och Jag"

JULI

- Öppethållande med servering Dalgården 12.00- 17.00, 4 - 31 juli**
10 juli Motionsdans med "Old boys"
13 juli **Sång i sommarkväll med kyrkan. HBF**
16 juli Örträskloppet runt sjön. Hembygdsföreningen serverar kaffe och palt
På kvällen, Idrottsföreningens fest på logen.
17 juli **Hembygdsgdagen (program annonseras senare)**
24 juli Motionsdans med "Partaj"

AUGUSTI

- 7 aug Motionsdans med "Bråmsbandet"
21 aug Motionsdans med "Barrabaz"
27 aug **Hembygdsföreningens surströmmingsfest**
28 aug Motionsdans med "Sven Rogers"

SEPTEMBER

- Sep **Om odlingsbygd och kulturlandskap**
Föreläsning med Helena Wikberg Länsstyrelsen
Servering HBF (Datum meddelas senare)