



Nr 21
Maj 2004

Örträsk

Allehanda

-organ för Örträsk intresseförening.



GLÄD
SOMMAR

ORDFÖRANDEN HAR ORDET...

Tänk vad tiden går! Man hinner bara blinka, så är det sommar igen!

Men, vilken sommar det ska bli. Du som redan lagt märke till sista sidan, har sett det fullspäckade program vi har att erbjuda under sommaren. Så, det är bara att boka in sig på aktiviteterna.

Som de flesta redan känner till, kämpar vi i bygden med vår framtid.

Hur ska vi kunna bo kvar, om byn dör ut? Så till dig som funderar på att flytta hem/hit, gör slag i saken.

Vi behöver verkligen bli fler. Ta en riktigt funderare: Hur vill du leva ditt liv?

Här har vi närhet till det mesta, så Örträsk ligger egentligen riktigt centralt. Pendlingsavstånd till Umeå, Lycksele, Vännäs Vindelns Bjurholm, Nordmaling, ja, alla möjligheter finns. Sen får du bo kungligt.

Kan det bli bättre? Eller starta eget! Bo och verka i bygden!

De två senaste åren har vi fått äran att välkomna 22 personer till byn. Visst är det fantastiskt!... Och vi vill se ännu fler nyinflyttade!!

Byn kan nu den 1 juli äntligen få tillgång till en egen samlingslokal. Det är den s k Vävstugan på Västra, som nu ska bli tillgänglig för alla.

Vi har bildat en sektion, vars uppgift blir att fylla stugan med aktiviteter. Idag finns långt gångna planer på ett gym, kurser i vävning, snickeri m m.

Man kan även, hyra lokalen för mindre sammankomster. Vid stormötet den 19 april, beslöt byn, att stödmedlemmar betalar en summa av 100kr/år, samt den som är aktiv medlem (utnyttjar snickeriet, vävar...) betalar 300kr/år. Så, för att vi ska kunna använda oss av detta hus, ber vi er alla om hjälp.

Vi är mer än tacksamma för detta.

Ny medlemsavgift har beslutats av årsmötet och avgiften uppgår numera till 50kr/år och medlem. Sätt gärna in på vårt konto: 43 67 72 - 8. eller på in på affärerna, Örträsk Livs, eller ICA, på Västra.

Numera finns byn också på en fin hemsida ww.ortrask.se, så där kan man ständigt hålla sig uppdaterad. Ett stort tack till Åke Runnman för detta.

Sen vill jag också påminna om vikten att värna om våra egna företag!

Det blir inte billigare att åka över ån efter vatten, det är väl känt, så var solidarisk. Vi behöver verkligen den utsökta service vi har på byn och därför ska vi också vara rädda om den.

Välkomna till en trevlig läs-stund med Örträsk Allehanda och sist men inte minst;

En riktigt Glad och Fin Sommar önskas er alla!!
i Nådens år 2004

Gun Rehnman

Medlemsavgiften 2004

På årsmötet togs beslut om en höjning av medlemsavgiften.

Numera är årsavgiften 50:- för medlemskap

Du kan betala in detta för föreningen så viktiga bidrag till:

PG. 43 67 72—8

eller på affärerna i byn



I detta nummer:

Ordförande har ordet	2	Kyrko-nytt	11 - 12
Tidigt idrottsliv i Örträsk	3 - 4	Tankar från vedbacken	13
Från Skolan	5 - 8	Örträsk Gospelkör	13
Info. Örträsk Återvinningscentral	8	Annonser o info	14 - 15
Vargträsk	9 - 10	Evenemang i Örträsk 2004	16

Redaktionen

Gun Rehnman	r.gun@telia.com	0932- 303 88
Elisabeth H Lycksell	elisabet.lycksell@swipnet.se	0935—205 01
Linda Öhrman	lindelin@passagen.com	090- 14 80 64
Martin Axelsson	martin.axelsson@telia.com	0932- 310-37
Anders Söderlund	info@ortrask.nu	0932 - 300 15

TIDIGT IDROTTLIV I ÖRTRÄSK

Av Ivar Söderlind

Här följer ett avsnitt ur Örträsk's tidiga idrottsliv. Det är ett utdrag ur en minnesbok om Örträsk's idrottshistoria som är på gång. I kommande nummer av Örträsk's Allehanda återkommer jag med ytterligare avsnitt.

Långt innan Örträsk SK bildades 1938 förekom idrott i Örträskbygden. Under tidigare sekler utövades idrottsliknande aktiviteter under enkla förhållanden i icke organiserad form runt om i Västerbotten och också i Örträsk. Sommartid höll man till på ångar, byvägar, i skogar, sjöar, vattendrag och vintertid i skidspår och på sjöisar. Att dra en klar gräns mellan vad som var arbete, fysiska förflyttningar (idrott), jakt osv. är inte möjligt. Skidor och skridskor var ofta en förutsättning för överlevnad. "Fordom då landet var glesare bebyggt, var äfven färdighet i skidlöpning mera behöflig än i våra dagar. Oländliga snöfyllda skogar och ändlösa snöbetäckta kärrmarker måste passeras åt hvilket håll man ville sträcka kosan. Utan skidor skulle jägaren vintertid ej kunna bedriva jakt efter skogens villebråd, hvaraf hans familjs uppehälle hufvudsakligen berodde, utan skidor var det omöjligt att om vintern bege sig på fiskfångst, och utan skidor kunde man ej håller i vintersnön göra besök hos andra människor, hvilket äfven på den tiden var ett behof för landets invånare." (Hugo Rickard Sandberg, 1893)

Den första skidtävlingen

Den allra första skidtävlingen i Örträsk lär ha arrangerats redan på 1890-talet troligen med byns kyrkoherde Axel F Westerlund (1845-1916) som en av de drivande krafterna. Han var verksam inom kyrkolivet i Örträsk i hela 42 år, först som kapellpredikant 1874-1887 och sedan kyrkoherde 1888-1916. I Föreningen för Skidlöpnings Främjandes årsskrifter 1894-16 framgår att han var adjungerad ledamot för landsorten i ovannämnda förening ända från början av 1890-talet fram till sin död 1916! I Örträsk's första skidtävling hade man gemensam start och åkte ett varv runt Örträsksjön (ca 2 mil). Många startade men alla kom inte fram till målet i det dåligt preparerade spåret. Först i mål var Fredrik Vennberg (1872-1954) torpare, skogsarbetare och hemskomakare från Fårberget, Örträsk. Tvåa var skraddaren Lars Skarin (1873-1951), Örträsk och trea en same med okänt namn.

Örträsk Skidklubb bildades i februari 1901

Åren omkring sekelskiftet bildades en hel rad skidföreningar i länet. Åtminstone åtta "rena" skidklubbar kom till mellan åren 1898 och 1904 bl a i Byske, Umeå, Teg, Holmsund, Nordmaling, Bygdeå, Sävar och även i Örträsk. Födelseåret för Örträsk's Skidklubb var 1901, med stor säkerhet byns första idrottssammanslutning. Tisdagen den 26 februari samlades ett antal för skidlöpningen intresserade personer hemma hos inspektören E E Lindström, som vid denna tid, tillsammans med kyrkoherde Westerlund, representerade Örträsk som adjungerad ledamot i styrelsen för Skidlöpnings Främjande i Sverige. "De tillstädes komna beslöto att bilda en skidklubb hvari genast nära 30 ledamöter antecknade sig hvarefter stadgar antogos och styrelsen valdes." Vi noterar att intresset att gå med i Örträsk Skidklubb var stort.

Den första styrelsen fick följande sammansättning:

Ordförande: Inspektören E E Lindström
Vice ordförande: Kyrkoherden Axel T Westerlund
Sekreterare: Folkskolläraren G A Lundqvist
Skattmästare: Handelsföreståndaren Samuel L Rehnman
Intendent: Handlanden J Valfrid Persson

Folkskollärare Lundqvist ("Lunkentuss") var verksam i Örträsk fram till 1921. Han var känd för hård disciplin i skolan och använde flitigt skolaga, skamvrå och kvarsittning. Parallellt med lärarjobbet skötte han också om posten i byn. Samuel L Rehnman var inflyttad från Gäddträsk (farbror till Ejnar Rehnman's far) och startade den handelsbod som under 1920-talet övertogs av Johan Berg. Handlanden Valfrid Persson (1872-1954, bytte senare namn till Ekehjelm).

Skidtävlingar i början av 1900-talet

Under 1900-talets första år anordnade Örträsk Skidklubb flera skidtävlingar i Örträsk. En vanns av Adolf Lindström, Hornmyr och en annan tävling av Frans Söderström (1867-1948) kortvuxen och senig torpare från "innerst" i grannbyn Skurträsk där "baran" (övernaturligt väsen) var en känd företeelse. Han var känd för att vara en riktig krafikarl och var en hejare på att bära stora bördor med älgkött långa vägar till sin hemby. Den senare tävlingen avgjordes i sträng kyla och där åkte också bland annat August Persson, Amandus Persson, Frans Persson och Ragnar Königsson, samtliga bosatta i Långsele.

Vid en av dessa skidtävlingar i början av seklet deltog också Oskar Königsson, Örträsk, duktig skidåkare, jägare, fiskare och dragspelare. Han ledde strax innan slutspurten då han av en "vänlig" man fick en ordentlig sup. Slutspurten uteblev av naturliga skäl och Oskar slutade längre ner i resultatlistan. Även damer tilläts vara med. Klara Persson (1884-1959) skall ha deltagit och även Jan Efraim Königssons flickor Anna, Emma och Ida. Klara Persson var för övrigt i många år fotograf i Örträsk. Ida Königsson drev under många år Solgårdens kafé (där Kjell-Haldo Andersson nu bor intill Örträsk Livs). Hon skötte också om byns bastu (brann ned under 1940-talet) som var belägen nedanför Elis Anderssons mitt inne i byn. Ida var mycket intresserad av skidor och ordnade så att Örträskborna på Solgården fick möjlighet att under 1930-talet lyssna på Sven Jerrings radioreferat från Vasaloppet.

Västerbottens skidklubbar förenades 1903 i Västerbottens Läns Skidlöpareförbund som verkade för skididrottens främjande bl a "genom att uppmuntra och understödja befintliga skidklubbar och egga till bildandet av nya klubbar". Det vanliga mönstret för de tidiga skidföreningarna var att verksamheten lades ner efter några år och Örträsk Skidklubb försvann som registrerad förening 1907.



2004 års vinnare av Öreälvsloppet
Martin Roswall, Lycksele

Örträsk Skytteförening 1902

Under 1900-talets första år fanns det drygt 30 skytteföreningar i länet. Till skillnad mot den tidiga idrottsrörelsen i övrigt hade skytterörelsen i Sverige och Västerbotten sin tyngdpunkt utanför städerna och förekom ofta på rena landsbygden. Örträsk Skytteförening, som bildades 1902, är ett av många exempel på detta. Den 11 oktober 1903 anordnade Örträsk Skytteförening "tävlingsskjutning om statens jämte några af enskilde skänkta pris emellan skyttar inom 1:sta klassen, hvarvid följande resultat af en vanlig preci-serie á 200 meters afstånd ernåddes":

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Johan Königsson 45 poäng | 2. Axel Königsson 45 poäng | 3. Johan O Öhrman 42 poäng |
| 4. Oskar Lindén 42 poäng | 5. Oskar Larsson 42 poäng | 6. Olof Öhrman 40 poäng |

Segraren Johan Königsson (1882-1975) var bonde i Västra Örträsk medan Axel Königsson var skogsman bosatt på östra sidan (flyttade senare till Lycksele). Bröderna Johan Öhrman (1882-1929) och Olof Öhrman (1865-1956) hade jordbruk i Örträsk och Oskar Larsson (född 1882) var kronojägare.

De två första fick var sin silverbägare som pris, trean fick 6 kronor, fyran 5 kronor, femman 3 kronor och sexan 2 kronor. Vi noterar att precis som vid skidtävlingarna var det mycket fina priser som delades ut. I samband med prisutdelningen "som verkställdes på aftonen var en liten enkel fest anordnad för skyttesaken intresserade personer". (Ur Umebladet den 19 oktober 1903)

De kommande åren anordnade Örträsk Skytteförening ytterligare ett antal skyttetävlingar.

Fortsättning följer i nästa nummer av Örträsk Allehanda.

Skämt

Mannen till Umpa.'

-Kunde du dräpa fisken själv?

-Ja, jag dränkte den. *HAHAHA*

Av: Agnes Rehnman

Klurisar!

1 Vad betyder stärkelsehaltig?

Sv:

2 Vad betyder svagdricka?

Sv:

3 vad betyder svacka?

Sv:

Mattesaga

Det var en gång en girig rövare som hette Kax, därför att han var så kaxig.

Det började bli dags för det årliga plundringståget. Målet med plundringen var att ta den dyrbara smaragdkronan från kungen. Hur kronan såg ut ser ni på bilden här bredvid.

Kronan hade 5st stora smaragder och 5st små diamanter.

Varje smaragd var värd 17000 kr. varje diamanter var värd 4000. Guldet värd 47500 kr. Hur mycket var kronan värd?

Av: Sebastian & Adam



Warga på äventyr

-Nu har jag dig! tänkte Warga när hon sprang efter älgen som var framför henne.

Ett skott hördes, men älgen fortsatte att springa. Sen hördes ett nytt skott och älgen föll mot marken. Warga stod bredvid älgen och skällde belåtet på älgen, fastän älgen var död. Min matte klappade mig och berömde mig.

Nu hade vi kört upp älgen till slakteriet och skulle slakta älgen. Jag fick en liten köttbit. När vi kom hem fick jag en "älg klöv". Det var gott.

Av Emma Jonsson

Kalle Anka skratt

I en tågkupé sitter det en gammal tandlös man. Där satt även en kvinna med sitt barn. Barnet skrek och hoppade. Gubben sa:

- Varför ska ni ta med barnet för, tänk om han smittar?

- Det ska ni vara glad för, han håller nämligen på att få tänder!

Av: Anton Gustafsson

Jag vet inte

Jag vet inte vad jag vill.

Jag vet inte vad andra tycker och tänker.

Jag vet inte vad andra vill. Jag vet inte mycket.

Men en sak vet jag,

att jag är jag och du är du.

Av Marika

VM

Det var en gång en pojke som spelade hockey i klubben Modo hockeys juniorlag. Förresten, han var målvakt. En dag så fick han reda på att han skulle vara andra målvakt i Sveriges juniorlag, i VM. Dagarna gick och till slut så var Sverige i VM-final mot Kanada. Matchen hade börjat men Modomålvakten satt på bänken. Efter en stund så gjorde Sveriges bästa center mål på friläge. Några minuter senare så fick Sveriges förstamålvakt en tackling när han skulle stoppa pucken bakom målburen. Han fick en skada i knäet. Så Modomålvakten fick hoppa in. Han fick ett skott i stolpen innan perioden var slut. I andra perioden så sköt Sverige 2-0 efter power play. Men tillslut så gjorde Kanada 2-1 i öppen kasse efter en fin dragning. Sen gjorde Modomålvakten en otrolig räddning. Hela målet var öppet men han slängde sig och pucken for in i den stora plockhandsken. Andra perioden var slut.

I tredje perioden var Sverige det bättre laget. 19.33 in i tredje perioden kom kanadensaren i friläge. Modomålvakten slängde sig åt ett håll men kanadensaren sköt åt andra hållet. Men Modomålvakten slängde upp benskyddet och räddade. Han avgjorde matchen. Det blev guld till Sverige. Det var Modomålvakten delaktig i.

Av: Oskar Hjalmarsson

Sexan berättar.

Det var en regnig augustidag 1996, där kom vi, Linn, Charlotte, Björn och Fredrik... Vinden ven igenom håret. Vi kom hit för att jobba som ett team i åtta är framåt. Vi var här för att stanna.

Vi gick genom dom mörka korridorerna och kände en unken stank av dom äldre eleverna. Aldrig hade korridoren varit så mörk. Vi sprang in i klassrummet och satte oss på stolarna, trötta och utmattade. Linn hade en blå stol med en fjäril av guld, Fredrik hade en grön stol med ett tåg av guld, Charlotte och Björn hade båda en blå stol med en fisk av guld.

Här är några minnen. Björn gråter i trädet. Det var en dag i september. Linn, Björn, Fredrik och Charlotte var och klättrade i trädet. Björn tappade balansen och föll handlöst nedför näst sista steget och ramlade på en rot. Såklart fick Linn skulden för allting enligt Björn. OBS. Det var inte Linns fel.

Pennan.

En dag var Björn på riktigt bushumör. Han hade retat Charlotte, och Charlotte var väldigt lättretad på den tiden höjde handen mot Björn. Björn stirrade ini Charlottes iskalla ögon. Nu var han illaute. Björn skakade i hela kroppen så att skolan nästan vibrerade. Han bad en sista gång om nåd men det var redan klippt. Björn fann ingen annan utväg och bestämde sig för att försvara sitt eget huvud som Charlotte siktat på. Björn höjde pennan, Charlotte trodde inte risken fanns.

SMASH! !

Charlotte har fortfarande kvar stiftet i handen...

OBS! Det var inte hans fel...enligt Björn.

KLÄTTRINGEN

Fredrik hade inte lärt sig att klättra uppför stegen till klätterträdet på gräsmattan. Fredrik frågade Charlotte som gick med på att lära Fredrik Klättra.

Charlotte klättrade upp i trädet och visade hur Fredrik skulle göra.

Hon tog ett felsteg och snavade sakta.

Hon skrek av rädsla och föll mot den olycksaliga roten som var just nedanför trädet. Fredrik tittade i missmod på Charlotte. Dagsfröken sprang så snabbt hon kunde, hon lyfte upp Charlotte med hela sin styrka och frågade: -Hur gick det?

På grund av tidsbrist kunde inte vi skriva längre.

Vi tackar för vår tid på Örträsk skola och hoppas ni har lärt er av våra misstag.

Av: årskurs 6

-Vet du vad det blir om man korsar en bakterie och en komiker?

-Nej.

-Sjuk humor. *HAHAHA...*

Av: Agnes Rehnman.

Gåtor och bus

Hur far man en tupp att sluta gala? Svar: Man kårar upp honom till middag

Bustips: När mamma vill att du ska äta svampsoppa, lägg godissvampar i soppan.

Av: Edward Helen

Intervjuer med förskolebarnen.

Jag har gjort intervjuer med två förskolebarn.

De är 4 och 6 år gamla. En kille och en tjej.

Vad ska ni göra i sommar?

Emma: fara på Vargåsand och Paradis badet.

Filip: fiska, bada och gå på cirkus.

Vad är roligast med sommaren?

Emma: Man får plocka blommor.

Filip: Bada och cykla.

Vad vill ni bli när ni blir stora?

Emma: Bagare.

Filip: Indian.

Vilken är din favorit färg?

Emma: Ljus rosa.

Filip: Svart.

Vilken är din favoritmaträtt?

Emma: Spagetti och köttbullar.

Filip: Yoghurt.

Vilket land bor vi i?

Emma: Sverige.

Filip: Örträsk.

Vilken film tycker du är bäst?

Filip: Lejonkungen.

Varför får barn inte köra bil?

Emma: Därför dom är för små.

Filip: Det är olagligt.

Av Amanda Dahlgren



Av Jacob Dahlgren Och Anton Gustafsson



Glasstjuven

Det var sommar och varmt ute. Glasstjyven som en gubbe hette gick och köpte fem glassar. Fyra glassar stoppade han i väskan. Den femte stoppade han i munnen. Efter ett tag åt han upp de andra glassarna också.

Glasstjyven som verkligen gillade glass kände att magen ville ha mer glass. Han gick tillbaka till kiosken och sa fula ord till glassmannen och stal alla glassar. Men just som glasstjyven höll på att stoppa på sig alla glassar kom polisen. De stoppade glasstjyven i finkan.

Av: Johan Astergren

Kunden till expediten:

- Skulle jag kunna få prova den där kostymen i skyltfönstret?
- Javisst, men annars har vi provrum också

Måns frågar sin pappa:

- Växer du fortfarande pappa?
- Nej, varför frågar du det?
- Jo, för att huvudet börjar sticka upp ur håret!

Av: Ellen Edvinsson

10 saker man kan göra på sommarlovet

- . Hoppa hage. Bada. Cykla. Vara med kompisar
- . Plocka blommor. Bada på bastuflotten. Fiska
- . Äta glass. Sola. Gunga

Av: Linnea Jonsson

Det var en gubbe som skulle köpa en hund i en djuraffär. Han frågade försäljaren om man kunde lita på att hunden var trofast.

- Ja absolut, sa försäljaren. Jag har sålt honom tre gånger och han har alltid kommit tillbaka!

Av: Jakob Dahlgren ,

Då var det 5 raggare som satt i en raggabil, men alla satt i framsätet.

Då blev de stoppade av polisen.

-Varför sitter alla fram?

-Vi vart visst int fler. *HAHAHA...*

Av: Agnes Rehnman.

Hjärtligt tack till skolan för bidragen till detta nummer. Red.

FISKEPREMIÄR

Vargåhedtjärn

5 juni kl: 08.00

5 Fiskar 100:- Kort säljes vid tjärnen

Välkomna! Örträsk F.V.O.

Örträsk Återvinningscentral

Öppet Tisdag o Torsdag 14.00 - 18.00

Tel.: 070-303 54 99 Gunnar Astergren



Ekomuseet i Vargträsk



En besökare i Vargträsk hittar ekomuseets centrum på västra sidan av sjön. Här kan du på egen hand göra en vandring längs en stig i gammal skog och uppleva historiens vingslag. När du passerat resterna av den gamla vattensågen upptäcker du snart den återuppförda sommarladugården. Fortsätt bron över Kvarnbäcken till det gamla bostället Berggården. Gå förbi kalkkällan och följ snitslingen över berget vidare mot "Engelberts gåla". Kärrvägen som leder tillbaka till byn är tydlig och den

uppmärksamme ser spår efter en sommarladugård som naturen återerövat. Väl tillbaka är det rofyllt att ströva mot bagarstugan och ner mot översilningsängen, tillbaka en bit och följa sjön till tvätt- och båtplatsen.

Besök i utställningen bokas under juli månad i Grillkåtan i Vargträsk.

Välkomna!
Hembygdsföreningen Ekomuseet
Tel 0932-320 11, 070-331 41 53

PS. Gula huset hyrs ut som vanligt. Veckorna 29-34, 39-40 och midsommar är upptagna. Tel.nr för bokning se ovan.

Karelen 2004

Strax efter påsk for jag ännu en gång till ryska Karelen. Jag blev hembjuden till Igor i vår vänortsby Savinova, och naturligtvis var min nyfikenhet stor. Hur går det med sågen, som vi hjälptes åt med att leverera från Sverige till Savinova för ett par år sedan? På sågbädden låg det ett par traktorlass med grova, nio meter långa stockar (de skulle kapas på mitten). Det var fråga om legosågning. Igor har en anställd, så det verkar fungera som vi hade tänkt oss.

Under resan besökte jag en by som heter Kudama, endast 60 år gammal. Den är vad de kallar en "Stalinby" uppbyggd av deporterade ryssar, på order av Stalin. Tänk dig att komma med familj, utan bostad, inga rötter

bakåt, som kunde bistå dig med nödvändiga saker, t ex vävstol.

Jag och mitt resesällskap besökte korgmakaren Alexander i Kudama. Vi ville se hans verktyg - han visade upp en vanlig kniv och en träklubba (ingen större investering).

I ett typiskt bostadshus på landet är allting sammanbyggt. Att resa i ryska Karelen är - jag citerar en medresenär - "som att följa en tidsmaskin bakåt till en svunnen tid". Så såg det ut under 1800-talet och en bit in på 1900-talet på landsbygden i Sverige.

Sigurd Westerlind



Bilderna är från "Stalinbyn" Kudama.

Fähus och bostadshus är sammanbyggda. Praktiskt och det sparade både arbete och virke.

Korgmakaren Alexander använder sig av en kniv och en träklubba för att spänta spån till sina väljorda alster.



Sommarhälsning

*Himlarna förtälja Guds ära, och fästet
förkunnar hans händers verk. Ps.19:2*

Ett vänligt ord, skaffar hjärtat glädje.

*Mätte Gud i tid få öppna våra ögon, för att
skatten i himmelen är vår enda säkra
trygghetsgrund. Borgensmannen för den
skatten är Jesus. Han är den trygga grunden
för mitt liv både här i tiden och i evigheten.
Skatten i himmelen kan jag inte förvärva
genom egen kraft eller förtjänst.*

*Kan jag sätta min förtröstan på Jesus och
hans frälsargärning, då äger jag en trygg-
hetsgrund, som är murad fast till evig tid.*

Ur bokbord i Härnösand domkyrka

*O vad världen nu är skön, klädd i sommardräkten.
Känn i skog, på äng, på sjön, milda friska fläkten.
ljuva dofter, fågelsång, Mänska höj och du din sång.*

*Jorden smyckad som en brud, högt lovsjunger Herren
Jubla lund i vårlig skrud, ängder när och fjärran.
Allt hans Ande skapat nytt, vinterns tunga välde flytt.*

*Skulle ej min själ, min mun. honom offer bringa
helig sång av hjärtats grund, till Guds ära klinga?
Är så jord så rik på fröjd, o, hur blir då himlens höjd!*

ps. 748

Med dessa ord vill vi i Örträsk kyrkoråd
samt prästen Gustav Larsson få önska
Er alla en skön och fin sommar.

Välkommen till gudstjänster i Örträsk
kyrka, friluftsmöte och Sång i sommar-
kväll. Tag med vänner och släktingar.
(tider och plats se anslagstavlor och predikoturer VF .VK)

“ VILKEN underbar möjlighet, vi fått av Gud
Just Du är utvald att få vara med, och sprida
hans budskap, var du än är.

Du är utvald att vandra ett helt liv med
Honom, om du vill.....

Du är utvald, för Gud älskar dig.”

Romarbrevet 8: 30-31

Tack Gud

för att så många får semester. Välsigna alla
farande, vilande och vandrande. Välsigna
längtan till orörda marker och daggfrisk
renhet. Tala Du i stillheten.

Tänk Gud

på alla som inte får någon ledighet eller
bara halv eller bråkdel, därför att arbete
och ansvar inte släpper taget.
Eller därför att sjukdom, sorg, hungersnöd
och krig inte beviljar semester. Tänk Gud
på dem, för Jesu Kristi skull.

Hjälp Gud

Att jag måtte vara kristen under semestern,
kristen som anonym på främmande ort.
Kristen i trafiken, kristen i fritidsstugan,
kristen på campingplatsen, kristen i
hemmet och i allt och alltid.
Hör min bön för Jesu Kristi skull. Amen.



Psalm 23 på en värmländsk dialekt

*Herren har hann om mej
ja ska int sakne nöe.
Han lätter mej vile i gröngräse
och gir mej å drecke
när ja är törsti.
Han muntret öpp mej
och viser hölls en ska göre
så de blir rätt
etter hans mening.
Och om ja kommer i bötten riktigt
så behövrer ja inte vare
rüdd ändå
för du är mä där åg.
Där hör ja när du knacker
mä käppen
och då ljusner dä.
Du gir mej så myck gött
Så en del blir avundsjuke.
Du öser välsignelser över mej
och glase rinner över.
Gohet och oförtjänt nåd
kommer och följte mej hele live
och ja ska få vare hos
Herren i eviheta.*

Läst på Svenska kyrkans riksmöte i Sunne

Utflykt till Gålsjö

En trevlig utflykt fick Örträskborna vara med om, när kyrkan ordnat en dagsresa till Gålsjö och Arnäs.

Efter kaffe och smörgås i Gålsjö, bjöd gårdsprästen Lennart Thyle Thylander på en rundvandring i det gamla bruket.

Efteråt blev det allsång och information i kapellet. Vi fick sjunga psalmtoppsmelodier i något upp-
popat takt.

Efter lunch åkte vi till Arnäs församling. Regn och snöbyar kom då och då. När det snöade som kraftigast sjöng vi vårsånger.

I Arnäs kyrka berättade kyrkvaktmästaren om kyrkan.

Kantor Helge Ulander spelade på stora orgeln samt på kororgeln, Örträskarna sjöng en psalm.

I församlingshemmet blev det kyrkkaffe och rundvandring i lokalerna. I körsalen spelade Helge ett par melodier och vi sjöng avslutningsvis; Tryggare kan ingen vara..

Arnäsborna tyckte att de fått höra så vacker musik, att de bjöd hela busslasten på kyrkkaffet.

I bussen lästes några berättelser med skämtsamma innehåll, samt bröllopsminnen och historier.





Tankar från vedbacken

Tiden är det enda som är riktigt rättvist fördelat för alla. Pengar och hälsa kan variera, men vi har alla 24 timmar per dygn att förfoga över. Man säger att vi sover bort ca 1/3 av vårt liv och härom veckan fick jag höra att många av oss är sittande 70-80 % av vår vakna tid. Är det konstigt att doktorerna börjar skriva ut motion och rörelse på recept?!

Jag skulle vilja stryka ordet "hinna" ur ordlistan för några årtionden framöver. Hur kan vi idag ha så stor möjlighet till fritid, till vila mellan arbete och samtidigt är så många arbetslösa medan en del av de som jobbar har alldeles för mycket att göra?? Hur är det med balansen och fördelningen i vårt välfärdssamhälle....? Tänk för gammalt när arbetet ofta styrdes av dagsljus och när kroppen användes som verktyg, t ex för ved eller timmerhuggning. Idag har vi maskiner till det mesta, bara stapling av veden görs med handkraft här på vedbacken. Jag menar inte att det var bättre när folk var tvungna att slita ut sig med kroppsarbete. Men från att våra tidigare generationer slet för hårt, rör många idag på sig alldeles för lite.

Jag tycker att det är rätt så rofyllt med detta monotona arbete, klabb på klabb längs efter och tvärs över byggs högen på höjden. Var sak tar sin tid.... Jag får vara utomhus och röra på mig! Till sist, tänk på att inte döma en annan människa förrän du vandrat 200 mil i hans eller hennes mockasiner (indianordspråk)....

Trevlig sommar på er!

✍ Linda Ö



Örträsk Gospel!!

Efter jul ökade antalet körmedlemmar till ca 20 st. Några av de gamla slutade och fler började. Konstigt nog, så har tenorerna (männen) varit den största stämman, 6 st. Från början var det bara en!! Jag kämpade på i början för att få tag på fler, men fick svaret att de sjöng enbart på lördag kvällarna.

Hur som helst, så ökade antalet eftersom, ändå.

Inför nästa termin behövs det fler tjejer. Alla åldrar välkomna.

Fast högst på min önskelista, så står det : **Pianist!**

Kören skulle bli komplett om vi hade en som spelade åt oss. Hör av dig/er, om intresse finns.

Den här terminen har vi även jobbat med körens uttryck, gång och handklapp.

Något som är viktigt i en gospelkör. Jag tycker att vi kommit långt i utvecklingen på en fronten, men vi kämpar givetvis vidare nästa termin....

Glad Sommar!

David, hårdrockande gospelkörledare



Nu är våren på väg över i försommar, och då är till och med en Maskros vacker där den sticker upp genom asfalten

Tänk på att: Om du handlar här i Örträsk skapar du förutsättningar för att ha kvar affären

Har Du speciella önskemål, tala med Din handlare, så kanske varan kan beställas hem.

Café Vildanden i Västra Örträsk

LOPPMARKNAD I ÖRTRÄSK
Vi planerar för en loppisdag här på
Vildanden

Söndag 25 juli kl. 12.00 - 16.00

Har du saker som bara ligger och ej används, boka bord hos oss och låt någon annan få glädje av dessa.

Pris 100:- / bord

Boka på tel.: 0932-301 49 el. 073 058- 20 43

BÄVER SAFARI

Vi erbjuder dig en minnesvärd kvällspaddling med Guide i ett Bäverrikt land. Strandhugg med kvällsfika ingår liksom kanot.

Upp till 13 personer



Pris: Vuxen 200kr

Barn 100kr

Inifälla Guide

Ring: 0932 30355

Flottarkojor

Intersseföreningen ombesörjer uthyrning av Flottarkojor längs Öreälven.

Kojorna är i bra skick och kan användas som övernattning vid fiske, kanotfärder, Vandring, m.m.

För information ring Gun Rehnman 0932- 30388

Titta! Nu har det hänt.

Vi har fått en egen hemsida på nätet.

Den är fortfarande under uppbyggnad, men redan nu kan man gå in och titta på det som finns.

Vi har anledning att buga och tacka Webmaster Åke Runnman.

Gå in på: www.ortrask.se

ÖRTRÄSK *Livs*

ÖPPET

VAR. 9.00 - 17.00
LUNCH 12.00 - 13.00
LÖRD. 9.00 - 13.00

SOMMARHANDLA I VÅR NYRENOVERADE BUTIK

Vi har målat om, bytt ut inredning
och flyttat om, allt för din trivsel

VÅRA EXTRAPRISER HITTAR DU I:

Matglädje

SVENSKA SPEL
HITTAR DU
HOS OSS

VÄLKOMMEN!
Anders, Siv,
Helen & Eda
TEL: 0932-30015

OMBUD FÖR: SYSTEMBOLAGET & APOTEKET

ÖRTRÄSK TAXI

Telefon 0932-303 20, 070-60 37 357

Kanotuthyrning

Hyr kanot för paddling i Öreälven

7 st kanoter finns för uthyrning.
Vi ombesörjer transporter av kano-
terna

Intresseföreningen

Ring: 0932 30355



Tänk på att: Om du handlar här i Örträsk skapar du förutsättningar för att ha kvar affären

Har Du speciella önskemål, tala med Din handlare, så kanske varan kan beställas hem.

BO I VARGTRÄSK

Trångbodda vid besök i Örträskbygden?!

Vi har ett trivsamt hus med 4 sovrum,
vard.rum o kök, enkelt möblerat för
uthyrning året runt.

Boka sommarvistelse, eller annan tid på året redan nu hos
Sigge Westerlind, tel 0935-512 34, 0932-320 11 eller Elisabet
Lycksell 0935-205 01, 070-667 84 93.

e-post elisabet.lycksell.swipnet.se

Vargträsk och Örträsk Intresseföreningar

SNYGG I
HÅRET??

SALONG SIV

Onsdag em

Torsdag fm tel 301 20



Vecka, månad eller år

Hyr semesterlägenheter i vackra Örträsk

Nära till

- affär
- post
- lunchrestaurang
- elljusspår
- skoterled
- fiske m.m.

Ring Anita Olofsson 0932-301 13 eft. kl 18

Örträsk Fastigheter AB

Örträsk Svets & Mekaniska

0932 - 301 75

Service och reparation av
bilar m m

Försäljning av gasol

★ Café Vildanden i Västra Örträsk

Naturrum med servering

Öppet alla dagar 12.00—18.00

15 juni—15 juli

Souvenirer, Godis, Glass m.m.

Du kan beställa: Tårtor, Smörgås-
tårtor, Bröllopstårta m.m.

Tel: 0932-301 49 073-058 20 43

Välkommen

Ann-Gerd & Rolf

Sommarhandla hos ICA

en trappa upp

Presentartiklar Köksmaskiner

Påslakanset Leksaker

Skjortor Täcken

Husgeråd Handdukar, mm

Apoteksombud • Lotter • Bensin/Diesel

Örträsk Handel & Bensin

tel 0932-301 74

DETTA GÖR VI I ÖRTRÄSK.....SOMMAREN 2004

- 6 JUNI DANS på Logen *Sörens* 18-21.30
8 JUNI SKOLAVSLUTNING i Kyrkan kl. 18.30
20 JUNI DANS på Logen *Duo Vi* 18-21.30
25 JUNI MIDSOMMARAFTON HEMBYGDSGÅRDEN
13.00 Dans runt midsommarstången,
25 JUNI MIDSOMMARAFTON
Allsångskväll på Storsvartliden. Vid regn, Grillkåtan i Vargträsk (se kommande annons)
26 JUNI MIDSOMMARDAGEN
Midsommardansen 21—01 **AVALON**
27 JUNI DANS på Logen *Ola & Jag* 18-21.33
30 JUNI SÅNG i SOMMARKVÄLL , Cafe Vildanden 18.00
4 JULI TERRÄNGLÖPNING i Långsele
Badplatsen 18.00 (servering, prisutdelning)
7 JULI SÅNG i SOMMARKVÄLL
Hos Martin på Berget. (medtag fika) 18.00
10 JULI VARGTRÄSKDAGEN
Vindelådalens Spelmän (Karl-Johan Persson m fl)
11 JULI GUDSTJÄNST i Vargträsk
11 JULI DANS på Logen *Barrabazz* 18-21.30

HEMVÄNDAREVECKAN V 29

- Hembygdsgården öppen kvällar, 18-21, servering
13 JULI SÅNG-OCH BERÄTTARKVÄLL Grillkåtan i Vargträsk
14 JULI SÅNG I SOMMARKVÄLL
Hembygdsgården 18.00
16 JULI VÄSTERBOTTEN BERÄTTAR.....
Sång-och berättarkväll på Hembygdsgården 19.00 *GREGER OTTOSSO*
17 JULI ÖRTRÄSKSJÖN RUNT
17 JULI GRILLFEST 18-21 God mat, sång, underhållning m m.
Anmälan till Gunnar Astergren 0932-303 39
(begränsat antal platser, först till kvarn.....)
DANS på Logen 21-01 *Gun&Anders*
18 JULI *Hembygdshfesten*
11.00 Friluftsgudstjänst, Gustav Larsson
12.00--15.00 (utescenen)
Hembygdstal, Årets Örträskare
Sång av Örträskes egna unga talanger + QBA.
Världens godaste palt, mjuk-bröd, Örträsk-tröjor m m
21 JULI *Sjung me Gun* på Cafe Vildanden
Berättarstund med *MARIA LILJA* 19.00
25 JULI DANS på Logen *Ola & Jag* 18-21.30
8 AUG DANS på Logen *Ronnie & Göran* 18-21.30
21 AUG SURSTRÖMMINGSFEST, Hembygdsgården
Anmälan till Inga-Britt Sigurdsson 0932- 302 36 DANS till MIKAEL PALLIN
22 AUG DANS på Logen *Sven-Rogers* 18-21.30
5 SEPT DANS på Logen *Partaj* 18-21.30

VARMT VÄLKOMNA TILL ÖRTRÄSKYGDEN !